

## FKG, Folkekirkelig KommunikationsGruppe i Herning

Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

E-mail: [fkkg@pc.dk](mailto:fkkg@pc.dk)

[www.fkkg.dk](http://www.fkkg.dk)

Tlf/fax 97 21 59 30

Mediekonsulent Ole Blume, Skovhusvej 10, 7830 Vinderup. 9695 6070 mail: [obl@km.dk](mailto:obl@km.dk)

## Salmebog for børn

Når vi kommer til en kirkelig handling i kirken er det efterhånden kun få, der har deres egen salmebog med i lommen. I stedet tager man en fra kirkens reol, og det er alt sammen vældig godt, når det drejer sig om voksne. Men hvad med de små børn, der også gerne vil have deres egen salmebog?

I første omgang nikker man, og barnet tager en ekstra bog med hen på kirkebænken, men efter kort tid er den ikke så interessant mere. De 10 domkirker er blevet udpeget på den første af de tynde sider i den autoriserede salmebog.

### Børnenes egen salmebog

I Herning Valgmenighed er man gået nye veje med udgivelse af en speciel "Salmebog for børn" i samarbejde med friskolelærer og billedkunstner Lærke Overgaard og den nuværende 4. klasse på Herning Friskole.

Bogen blev præsenteret i forbindelse med en familiegudstjeneste i Herning d. 21. august 2011, hvor børnene fra 4. klasse var inviteret med og fik en fortjent bog og ros for deres medvirken i dette projekt. Hver tirsdag morgen benyttes den nye salmebog nu i valgmenighedskirken, når de frivillige "kirketanter" henter børnehavebørnene i Skovbørnehaven. Ved gudstjenesten sidder børnene nu med sin egen bog for at synge med, og valgmenighedspræst Morten Kvist fortæller og velsigner som andre elementer i tirsdagens morgensang.

Det at sidde med sin egen salmebog er stort for børnene, men også en indførelse i voksenlivet. Siderne er farvestrålende og laminerede, og kan tåle at blive både rørt ved og spildt på. Foruden brugen i kirkerummet kan de 42 salmer også bruges derhjemme med børn og børnebørn omkring sig, og derfor sælges salmebogen også til interesserede fra valgmenighedskirken og via hjemmesiden.

### Festgudstjeneste

Den nye børnesalmebog blev præsenteret i forbindelse med en gudstjeneste, hvor de unge kunstnere dels fik en bog hver for deres medvirken, og samtidig var alle de originale tegninger hængt op i Herning Valgmenighedskirke. Denne billedfrise, hvor man kan se alle billeder i en sammenhæng, blev beundret af såvel store som små, og naturligvis blev den nye bog også kigget efter og kommenteret for såvel sit gode indhold som den praktiske udførelse som en yderst brugbar bog til de yngste kirkegængere.



De farvestrålende sangbøger blev også beundret af den voksne del af menigheden.